



# Ενημερωτικό Δελτίο



ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Κ.Ε.)  
ΚΕΚΡΟΠΟΣ 3, 10558 ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ  
ΤΕΛΟΣ  
Ταχ. Γραφείο  
151  
Αριθμός Άδειας



\* ΚΩΔ: 21 3416 \* ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ \* ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 \*  
ΤΕΥΧΟΣ 55



## ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 55

- 1** Από τη Σύνταξη - **2** 1η Οκτώβρη - Επέτειος της Κυπριακής Ανεξαρτησίας - **3** Οκτώβρης - Γιορτή των Κυπρίων Αγίων - **4** 15 Νοεμβρίου - Ανακήρυξη της παράνομης Αποσχιστικής Οντότητας - **5** Εκδηλώσεις που έγιναν :
  - Βιβλιοπαρουσίαση Κυριακής Δημητρίου «ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ»
  - Βιβλιοπαρουσίαση Αναστασίας Χειμωνίδου «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΑΝΘΩΝ»
  - Φωτογραφική έκθεση Πέτρου Φιάκκα «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»
  - Τράπεζα Αίματος Κύπρου στην Ελλάδα
- 6** Προεδρικές Εκλογές στην Κύπρο





(Κοινόν Κυπρίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
της ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

Ε.Κ.Ε.

ΚΕΚΡΟΠΟΣ 3, ΠΛΑΚΑ,  
10558 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 2155 504646 / Φαξ. 210 3231339

Ιστοσελίδα: [www.enosikyprionelladas.gr/](http://www.enosikyprionelladas.gr/)

Facebook:

<https://www.facebook.com/eke.attiki>

<https://www.facebook.com/groups/262357160505541/>

<https://www.facebook.com/groups/280596165344746/>

e-mail: [eke@cyprusnet.gr](mailto:eke@cyprusnet.gr)

[eke.att@cyta.gr](mailto:eke.att@cyta.gr)

[eke.attiki@gmail.com](mailto:eke.attiki@gmail.com)

TWITTER: @EKE\_cy\_gr

Εκδότης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο:

• Γεώργιος Συλλούρης

e-mail: [syllouris.g@gmail.com](mailto:syllouris.g@gmail.com)

Διευθυντής:

• Γεώργιος Μιχαηλίδης

e-mail: [gmichaelides@cyprusnet.gr](mailto:gmichaelides@cyprusnet.gr)

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων με αναφορά στην  
πηγή.

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα τις  
απόψεις της Ε.Κ.Ε.

Φωτογραφίες:

Γιώργος Γρηγορόπουλος, Αρης Ρουπίνας,

Άλκης Φαρμάκης, Παναγιώτης Ελευθερίου

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Λευκωσία),

μέλη της Ε.Κ.Ε. και της Ο.Κ.Ο.Ε.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ  
ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ  
(Ε.Κ.Ε.)

Πρόεδρος:

Γεώργιος Συλλούρης (δικηγόρος)

Αντιπρόεδροι:

Όμηρος Παπασάββας (φιλόλογος)

Λεωνίδα Μασσοστασής (μαθηματικός)

Μιχάλης Ευθυμίου (επιχειρηματίας)

Γραμματέας:

Γεώργιος Μιχαηλίδης (μηχανολόγος μηχανικός)

Αναπληρωτής Γραμματέας:

Γρηγόρης Κουνναμάς (ναυπηγός μηχανικός)

Ταμίας:

Γιώργος Λιασής (οικονομολόγος)

Οργανωτικός Γραμματέας:

Χρυσόστομος Αγαθοκλέους (διεθνείς μεταφορές)

Αναπλ. Οργανωτικός Γραμματέας:

Παναγιώτης Ελευθερίου (φαρμακοποιός)

Μέλη:

Αλέξης Κωνσταντίνου (δικηγόρος)

Ζηνοβία Παπαφώτη (ηλεκτρονικός)



**Βιβλιοπαρουσίαση Κυριακής Δημητρίου «Τα δύσκολα  
μονοπάτια της Ευτυχίας»**



**Βιβλιοπαρουσίαση Αναστασίας Χειμωνίδου  
«Αναμνήσεις με άρωμα Λεμονανθών»**



**Έκθεση Φωτογραφίας Πέτρου Φιάκκα «Αμμόχωστος, η  
ψυχή και η πορεία ενός Βασιλείου»**

(Τα εξώφυλλα του 2017 θα έχουν ιστορικούς χάρτες της Κύπρου)

## ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ



**Κ**άθε περίοδο του έτους στο πολύπαθο τόπο μας θυμόμαστε επετείους που μας τονίζουν τους αγώνες που διεξάγουμε με στόχο την ελευθερία και αξιοπρέπεια της ιδιαίτερης μας πατρίδας, Κύπρου.

Στην ιστορία της Κύπρου υπάρχουν ιστορικά γεγονότα και επέτειοι που σηματοδοτούν την εθνική μας πορεία, αποτελούν φάρο φωτεινό που καθορίζουν τη διαδρομή και τους αγώνες του λαού μας, για ελευθερία, ευημερία και προκοπή.

Ο λαός μας στην μακράιωνη ιστορία του διεξήγαγε σκληρούς αγώνες, για να αποτινάξει τον βαρύ ζυγό της σκλαβιάς από πάμπολλους κατακτητές και πότισε με το αίμα του, πάρα πολλές φορές, το δέντρο της λευτεριάς.

Βασικός μας στόχος παραμένει για 43 χρόνια η απελευθέρωση από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, που από το 1974 εισέβαλαν παράνομα και κατέχουν το 37% του εδάφους της κυπριακής δημοκρατίας.

Η 1η Οκτωβρίου είναι – η επέτειος της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, που ήταν το αποτέλεσμα μακρόχρονων αγώνων, με τελευταίο τον απελευθερωτικό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. του 1955-1959. Σύσσωμος ο κυπριακός ελληνισμός αγωνίστηκε τότε με στόχο την αποτίναξη του βρετανικού αποικιακού ζυγού και την αυτοδιάθεση ένωση με την Ελλάδα. Δυστυχώς ο στόχος αυτός δεν επετεύχθη και με τις συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου του 1959, η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος.

Εμείς σήμερα, έχουμε την ευθύνη και υποχρέωση να τιμήσουμε τους αγώνες των ηρώων μας και να παλέψουμε ενωμένοι με τον όποιο γης ελληνισμό, ώστε να ολοκληρώσουμε αυτή την ανεξαρτησία, και να απελευθερώσουμε την Κύπρο από την κατοχή του 1974. Η Κύπρος πρέπει να γίνει ένα φυσιολογικό κράτος, χωρίς επεμβατικά και εγγυητικά δικαιώματα και χωρίς ξένες στρατιωτικές παρουσίες.

Υπάρχουν όμως και θλιβερά γεγονότα και επέτειοι της σύγχρονης ιστορίας μας, που πρέπει να αφυπνίζουν τη συνείδησή μας και να χαλυβδώνουν τη θέλησή μας για αγώνα, ενότητα και εθνική ομοψυχία.

Τέτοιες είναι η 15η Ιουλίου 1974, που εκδηλώθηκε το προδοτικό πραξικόπημα της χούντας και της ΕΟΚΑ Β και η 20η Ιουλίου - 14 Αυγούστου 1974, που η Τουρκία εισέβαλε παράνομα στην Κύπρο και κατέλαβε το 37% του εδάφους του μαρτυρικού μας νησιού.

Η 15η Νοεμβρίου 1983 – η επέτειος της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, άλλη μια θλιβερή επέτειος, σηματοδοτεί την πάγια στρατηγική της κατοχικής Τουρκίας να επιβάλει στο 37% της κατεχόμενης γης μας τα τετελεσμένα και να νομιμοποιήσει την Διχοτόμηση, και σε δεύτερη φάση το γεωστρατηγικό έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου, μέσω μιας λύσης της αρεσκείας της.

Οπλισμένοι με την καθολική απόφαση της Διεθνούς κοινότητας να καταδικάσει και να μην αναγνωρίσει την παράνομη αυτή αποσχιστική οντότητα, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα για τερματισμό της κατοχής, την επανένωση και την μετεξέλιξη της Κύπρου σε ένα φυσιολογικό κράτος, όπως τόνισε και ο νυν Γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Στόχος μας είναι η απελευθέρωση των κατεχομένων και η εξεύρεση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, με βάση τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομιμότητα, χωρίς οιαδήποτε απόκλιση από το κοινοτικό κεκτημένο και απόπειρα της γείτονας να θεσπίσει με πλάγιο τρόπο κανόνες πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου, χωρίς επεμβατικά δικαιώματα και εγγυήσεις, χωρίς ξένα στρατεύματα και εποίκους.

Αγαπητοί συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

από το τέλος του καλοκαιριού εισερχόμαστε στην προεκλογική περίοδο για την επιλογή του επόμενου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια κορυφαία στιγμή του Δημοκρατικού Πολιτεύματος του τόπου μας, άρρηκτα συνδεδεμένη με το αγώνα που διεξάγουμε για το δίκαιο, την πρόοδο και ευημερία της πατρίδας μας.

Η παροικία μας δεν είναι αδιάφορη, αλλά συμμετέχει ενεργά στις εκλογικές διαδικασίες και όλα τα δρώμενα της Κύπρου. Δεν ξεχνά την ιδιαίτερη πατρίδα της και αφουγκράζεται τον αγώνα και τις προσπάθειες που καταβάλλουμε μαζί με τα αδέρφια μας στην Κύπρο, για μια Κύπρο ευημερούσα, ελεύθερη και επανενωμένη.

Από την σύνταξη



## 1<sup>ο</sup> Οκτωβρίου – Επέτειος της Κυπριακής Ανεξαρτησίας



**Η** επέτειος της ανεξαρτησίας κάθε χώρας είναι μέρα χαράς, είναι η μέρα ανασκόπησης της ιστορικής πορείας κατάκτησης της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της.

Και για την Κύπρο η 1η Οκτωβρίου, μέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, που υπήρξε το επιστέγασμα πολλών και πολύχρονων αγώνων, είναι μέρα τιμής, μνήμης και περηφάνιας. Αλλά και μέρα να αναλογιστούμε και την 57χρονη πορεία του κράτους μας.



Η Ανεξαρτησία της Κύπρου ήταν κουτσουρεμένη εξαιτίας των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου, και αυτό απετέλεσε την λυδία λίθο των μετέπειτα εξελίξεων. Των γεγονότων του 1963-64 που κατέληξαν στην αποχώρηση των τ/κ από την διακυβέρνηση, τα τραγικά γεγονότα του 1974 που με αφορμή το προδοτικό Πραξικόπημα, έφεραν την Τουρκική Εισβολή, και Κατοχή του σχεδόν 37% του εδάφους της.

Στην αρχή, λίγοι ήταν εκείνοι που πίστεψαν στη νεαρή Κυπριακή Δημοκρατία. Άλλοι την είδαν ως σκαλοπάτι προς την ένωση με την Ελλάδα και άλλοι ως σκαλοπάτι για τη διχοτόμηση. Οι ξένες συνομοσίες και επεμβάσεις βρήκαν πρόσφορο έδαφος, σε όσα συνέβησαν. Ωριμότεροι σήμερα από την 57χρονη διαδρομή, αγωνιζόμαστε να

ολοκληρώσουμε αυτή την ανεξαρτησία, ώστε η Κύπρος να γίνει ένα φυσιολογικό κράτος, όπως τόνισε και ο νυν Γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, χωρίς εγγυήσεις, ξένες στρατιωτικές παρουσίες, επεμβατικά δικαιώματα.

Για 57 χρόνια δεν υπήρξε μια συνεχής ομαλή και φυσιολογική ανάπτυξη του νέου Κυπριακού κράτους. Τα 43 χρόνια, από το 1974 δεν οδήγησαν στην πολυπόθητη δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση. Η τουρκική αδιαλλαξία επανειλημμένα οδήγησε τις διαπραγματεύσεις σε ναυάγιο. Σήμερα έχουμε την τουρκική πλευρά να κάνει κινήσεις που δημιουργούν νέα τετελεσμένα, να εμβαθύνουν τη διχοτόμηση, και να εκτοξεύει απειλές με περισσότερη ένταση που ευνοούν επίλυση του προβλήματος εκτός των παραμέτρων του ΟΗΕ.

Η υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβάλλει τη συνέχιση της προσπάθειας για επίτευξη λύσης του Κυπριακού στηριγμένοι στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, τις αποφάσεις του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο εξεύρεσης μιας αποτελεσματικής, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, της ανατροπής της κατοχής, της αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων, της κατάργησης των εγγυητικών και επεμβατικών δικαιωμάτων, για την επανένωση της χώρας και του λαού μας. Αυτό αποτελεί και την μοναδική προοπτική για ένα ευτυχισμένο και ασφαλές μέλλον για όλους τους Κυπρίους: Ε/κύπριους, Τ/κύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και Λατίνους.



## Οκτώβρης - Γιορτή των Κυπρίων Αγίων



**Ε**χει θεσπιστεί την πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη να τιμούνται «πάντες οι εν τη νήσω Κύπρω διαλάμπαντες άγιοι, απόστολοι, μάρτυρες, ιεράρχες τε και όσιοι»

Η Κύπρος, ως η πρώτη χώρα που εγκαθιδρύθηκε το μήνυμα των Αποστόλων, με ιδρυτή της Εκκλησίας της, τον Απόστολο Βαρνάβα, παρουσιάζει μια ιδιαίτερη Αγιολογία. Και αυτό γιατί η Κύπρος, σε σύγκριση προς άλλες χώρες ή Εκκλησίες, έχει το προνόμιο και την ιδιαιτερότητα να επιδεικνύει όχι απλώς μεγάλο αριθμό Αγίων, αλλά «ο αριθμός αυτός να χαρακτηρίζεται από την πολύ-ποικιλότητά του, όπως τάξεις Αγίων, χρονικότητα, καταγωγή κ.λπ., καθώς και τον ιδιαίτερο τρόπο σχέσεως των Αγίων με την κοινωνία και με τους πιστούς».

Η πολυπρόσωπη κρίση που σήμερα βιώνουμε ωθεί τον άνθρωπο σε έντονες υπαρξιακές αναζητήσεις και σε προσπάθειες ανεύρεσης αυθεντικών στηριγμάτων και προτύπων προς μίμηση. Οι Άγιοι της



Εκκλησίας μας αποτελούν για το σύγχρονο άνθρωπο τους φωτεινούς οδοδείκτες για την ανεύρεση του πραγματικού νοήματος της ζωής και για την πορεία από το κατ' εικόνα στο καθ' ομοίωση, ώστε να έχουμε αυτό που πραγματικά μας αξίζει και να νιώθουμε την πληρότητα της ύπαρξής μας.

Μελετώντας τους βίους των Αγίων, παρατηρούμε πως η αγιότητα δεν έχει μια μοναδική και συγκεκριμένη συνταγή, ούτε ένα προκαθορισμένο καλούπι το οποίο επιβάλλεται να ακολουθήσει ο

πιστός και που όμως θα συνθλίβει κάθε προσωπική ιδιαιτερότητα. Μέσα στην ομήγυρη των αγίων συναντούμε Αγίους προερχομένους από κάθε κοινωνική τάξη και με εντελώς διαφορετικό προσωπικό χαρακτήρα, μοναχούς και λαϊκούς, ιεράρχες και αυτοκράτορες, μάρτυρες και νεομάρτυρες, οσίους και ομολογητές, στρατιώτες και ιατρούς, ταπεινούς οικογενειάρχες που φύλαξαν τους νόμους του θεού και της ηθικής.

Γίνεται λοιπόν φανερό, ότι όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να επιτύχουμε μια ανώτερη ηθική στάση, διδασκόμενοι από τους Αγίους στην αποτίναξη των παθών και των εφάμαρτων ροπών, στην χωρίς όρια αγάπη προς το Θεό και το συνάνθρωπο και τέλος στην αξιοποίηση του κάθε ιδιώματος του χαρακτήρα μας στην πορεία προς το θείο και την ηθική.



## 15 Νοεμβρίου – Ανακήρυξη της παράνομης Αποσχιστικής Οντότητας



Η παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους έγινε 15/11/983. Τρεις μέρες μετά, στις 18/11/983, το Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδίκασε την ενέργεια αυτή ως νομικώς άκυρη. Κάλεσε δε όλα τα κράτη-μέλη να μην το αναγνωρίσουν αφού το μόνο νόμιμο και αναγνωρισμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία (ψήφισμα 541/83).



Η Τουρκία, αποτέλεσε την μοναδική εξαίρεση και αντάλλαξε «πρέσβεις» με το ψευδοκράτος «αναγνωρίζοντάς» το, παράνομα. Το δε ψευδοκράτος προέβη σε δήθεν «συνταγματικό δημοψήφισμα» και σε «εκλογές» για να ακολουθήσει, νέο καταδικαστικό επίσης ψήφισμα του ΟΗΕ, το 550 του 1984.

Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους αποτελεί σαφέστατη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, έκδηλη καταπάτηση των συμφωνηθέντων το 1977 και 1979 αλλά και τον προκαθορισμό της επιδίωξης της Τουρκίας να επιτύχει ανύψωση του ψευδοκράτους σε ισότιμο μέρος σε έναν «κρατικό νέο συνεταιρισμό».

Η Τουρκία μίλησε για δυο λαούς και κράτη, για εκλιπούσα Κυπριακή Δημοκρατία, για δικαίωμα στην ΑΟΖ, και πραγματοποίησε συνεχώς νέα τετελεσμένα, όπως ο εποίκισμός, συμφωνίες εξάρτησης του ψευδοκράτους, όπως η σύνδεση με αγωγή νερού της Τουρκίας με το ψευδοκράτος.

Δεν υποκύπτουμε στα τετελεσμένα και την Διχοτόμηση. Οπλισμένοι με την καθολική απόφαση της Διεθνούς κοινότητας να καταδικάσει και να μην αναγνωρίσει την παράνομη αυτή αποσχιστική οντότητα, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα την αγώνα για τερματισμό της κατοχής, την επανένωση και την μετεξέλιξη της Κύπρου σε ένα φυσιολογικό κράτος.

ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ



ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

# ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1

## Βιβλιοπαρουσίαση Κυριακής Δημητρίου

«ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ»



**Η** Κυριακή Δημητρίου και κατάγεται από το χωριό Παλαιόσοφος (Καραβά).

«**Τα δύσκολα μονοπάτια της Ευτυχίας**» (το πρώτο της βιβλίο) είναι ένα βιοματικό μυθιστόρημα.

Η Ευτυχία, η ηρωίδα του βιβλίου, μας παίρνει από το χέρι για να γίνουμε συνοδοιπόροι στα μονοπάτια της ζωής της. Θα γνωρίσουμε το χωριό που γεννήθηκε, τον Παλαιόσοφο, τους κατοίκους του και πολλά λαογραφικά στοιχεία που συνέθεταν τον παλμό της ζωής αυτού του χωριού. Θα ζήσουμε τη φρίκη του πολέμου μέσα από τα μάτια της έφηβης Ευτυχίας, η οποία θα βιώσει τη βάνουση ληστρική επιδρομή στον τόπο της, στη ζωή της, στην ψυχή της. Θα ακολουθήσει η προσφυγιά και ο αγώνας της οικογένειάς της και όλων των ξεριζωμένων να σταθούν στα πόδια τους.

Παρ' όλες τις αντίξοες συνθήκες, θα προσπαθήσει να σπουδάσει, να κάνει οικογένεια, να «επισκεφτεί» το κατεχόμενο χωριό της, για να δουν τα παιδιά της τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε η μητέρα τους.

2

## Βιβλιοπαρουσίαση της Αναστασίας Χειμωνίδου

«ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΑΘΩΝ»



**Τ**ο περιεχόμενο του βιβλίου, αναφέρεται σε βιώματα και αναμνήσεις, από τα παιδικά κυρίως χρόνια, στη κατεχόμενη γη της αγαπημένης Λαπήθου.

Αναμνήσεις από την πολύ μικρή παιδική ηλικία, με προσωπικές περιπλανήσεις που πλέκονται και με πολλά λαογραφικά στοιχεία, ήθη και παλιά έθιμα, καθημερινές συνήθειες και τον τρόπο ζωής της τότε εποχής.



Αναμνήσεις που αφορούν και μοιάζουν και με τις αναμνήσεις πολλών άλλων ανθρώπων.

Περιγραφές παιδικών παιχνιδιών, διαφόρων γιορτών, αναφορές σε πανηγύρια, σε κοντινές ή μακρινές εκδρομές, σε κάμπους σε μοναστήρια και ξωκλήσια, μυστήρια, που υπάρχουν στη ζωή

του κάθε τόπου, δοσμένα με απλά λόγια αλλά με αγνή αγάπη που τα κάνει πιστεύω πιο γνήσια και ουσιαστικά. Διανθισμένα όλα αυτά με αποφθέγματα, παροιμίες, στίχους γνωστών ποιητών, ή τραγουδιών.

Αναμνήσεις από τις τραγικές μέρες του Ιούλη του 1974. Από «πρώτο χέρι» με προσωπικές εμπειρίες για αληθινά γεγονότα στις δύσκολες μέρες του προδοτικού πραξικοπήματος και πικρές, πολύ πικρές αναμνήσεις από την Εισβολή, με περιγραφή της τότε περιπλάνησης απλών τρομαγμένων ανθρώπων, μέσα στην πολεμική ατμόσφαιρα που χωρίς καμιά καθοδήγηση από αρμόδιους... έψαχναν τρόπο και τόπο, για να σώσουν τη ζωή τους από τη φωτιά και τις σφαίρες.

ΤΕΛΟΣ περιγράφονται οι... γλυκόπικρες αναμνήσεις και τα ανάμεικτα συναισθήματα, από την πρώτη επίσκεψη-προσκύνημα στη γενέθλια κατεχόμενη γη, 29 χρόνια μετά την Εισβολή, όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα τον Απρίλη του 2003!

συνέχεια στη σελ. 8





## Φωτογραφική έκθεση Πέτρου Φιάκκα «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»



**Η** πόλη της Αμμοχώστου και η πορεία της μέσα στους αιώνες, αποτελούν το θέμα της έκθεσης φωτογραφίας του Κυπρίου φωτογράφου Πέτρου Φιάκκα, σε συνεργασία με την Κυπριακή Εστία στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Δήμου Αμμοχώστου και της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα.

Σε μια μεταμορφωμένη Κυπριακή Εστία για να καλύψει τις ανάγκες της εγκατάστασης της φωτογραφικής έκθεσης, Η έκθεση περιλάμβανε υλικό από την αρχαία πόλη της Σαλαμίνας, το μεσαιωνικό κάστρο της Καντάρας, το μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα (ιδρυτή της εκκλησίας της Κύπρου), την μεσαιωνική πόλη της Αμμοχώστου μέχρι το συρματοπλέγμα της περιφραγμένης νέα πόλης.





*PETROS ΦΙΑΚΚΑΣ*

*ANNA ΜΑΡΑΓΚΟΥ*

Η έκθεση ήταν μια φωτογραφική δουλειά με την πορεία της Αμμοχώστου μέσα από ένα πλούσιο οπτικό αρχείο με ιδιαίτερες πτυχές και εικόνες, οι οποίες δεν έχουν λησμονηθεί με την πάροδο του χρόνου. Η Αμμόκωστος είναι η συνέχεια της Σαλαμίνας, του σημαντικότερου ίσως βασιλείου της Κύπρου στην αρχαιότητα. Στη Σαλαμίνα άραξε ο Απόστολος Βαρνάβας και δίδαξε τον χριστιανισμό και το Βυζάντιο την ανέδειξε πρωτεύουσα του μετονομάζοντας την Κωνσταντία.

Μετά την καταστροφή της Σαλαμίνας κτίστηκε νοτιότερα η Αμμόκωστος (Famagusta), η λαμπρή πόλη των Φράγκων και των Ενετών με τα μεγάλα τείχη, με ναούς και παλάτια, η πόλη που οι Ευρωπαίοι έμποροι και οι έμποροι της Ιερουσαλήμ ανέδειξαν ως την «**πλουσιότερα των πόλεων**» μέχρι την κατάληψη της από τους Οθωμανούς το 1571. Οι εκδιωχθέντες έλληνες έκτισαν την νέα πόλη της Αμμοχώστου (τα Βαρώσια) που σήμερα βλέπουμε περιφραγμένη από μακριά.

Έγιναν ομιλίες:

- της Άννας Μαραγκού (αρχαιολόγου και ιστορικής ερευνήτρια)
- του Κρις Αναστασίου (εξ Αμμοχώστου, κάτοικος Αθήνας)
- του Παύλου Ιακώβου (Πρωτοβουλία Αμμόκωστος η Πόλη Μας)
- του Δημήτρη Μπραζά (επιμέλεια φωτογραφιών και διοργανωτή της έκθεσης)
- της Νίτσας Παπαϊωάννου Καλούδη που απαγγείλε ποιήματα γραμμένα για την Αμμόκωστο

Παράλληλα με την έκθεση, έγινε μια εκπαιδευτική παρουσίαση της έκθεσης σε μαθητές.



## Τράπεζα Αίματος Κύπρου στην Ελλάδα

Εγκαινιάστηκε η «Τράπεζα Αίματος Κύπρου» στην Ελλάδα που θα τηρείται από το Νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας είναι η συνεισφορά και η διασφάλιση της Μεγαλύτερης δυνατής επάρκειας σε αίμα για τις ανάγκες των Κυπρίων ασθενών που νοσηλεύονται στην Ελλάδα, αλλά και των Κυπρίων φοιτητών και μονίμων κατοίκων στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Κυπριακή Πρεσβεία (που θα έχει την διαχείριση), το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου, η Μονάδα Υγείας & Ασφάλεια του ΜΚΟ REACTION και η Τράπεζα Κύπρου, με την στήριξη της παροικίας.





## Οι Προεδρικές Εκλογές στην Κύπρο



Στις 28 Ιανουαρίου 2018 και τις 4 Φεβρουαρίου (στην επαναληπτική εκλογή) ο Κυπριακός Λαός καλείται να επιλέξει τον επόμενο Πρόεδρο του και να διαμορφώσει την επόμενη διακυβέρνηση. Μια κορυφαία στιγμή του Δημοκρατικού Πολιτεύματος του τόπου μας, άρρηκτα συνδεδεμένη με το αγώνα που διεξάγουμε, την πρόοδο και ευημερία της πατρίδας μας.

### Οι βασικοί διεκδικητές είναι:



ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ



ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ



ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ



ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

# Προεδρικές Εκλογές 2018

## Για να ψηφίσετε σε εκλογικό κέντρο στην Ελλάδα:

Εγγραφείτε:

- σε Γενικό Προξενείο της Κύπρου  
ή
- ηλεκτρονικά εδώ [aps.elections.moi.gov.cy](https://aps.elections.moi.gov.cy)



## Μέχρι 18 Δεκεμβρίου



Υπουργείο Εσωτερικών  
Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών



Γραφείο Τύπου  
και Πληροφοριών